



Nr. 12. december 2019 årg. 117



På HB's vegne vil jeg hermed ønske alle CUK'er i ind-og udlandet samt deres familie en rigtig glædelig jul samt et godt nytår med tak for samarbejdet i det forgangne år.

På HB' vegne
Med kno
Kaj Jepsen
Formand CUK

OBS

Desværre, men fra 2020 vil prisen, for CCEG Bladet Bulletin, stige ! Den nuværende pris var beregnet på det gamle oplæg med den dårlige kvalitet i billede og papir. Det nuværende print koster, bare i produktion, mere end 54% mere.

Den kommende pris vil være **120 kr. om året**. Alle dem, der ikke ønsker at modtage CCEG-Bulletin mere pga. prisstigning, er nødt til at give mig/HB besked. Når vi ikke hører noget, fra jer, vil det blive betragtet som bekræftelse på prisstigningen, og at I fortsat ønsker at modtage CCEG-Bulletin. Min Mailadresse: ch-riedel@outlook.dk, men vi modtager gerne flere bestillinger. CCEG finansieres delvis ved abonnement af CCEG-Bulletin. At være en europæisk paraplyorganisation er ikke billigt !

Med kameratskablig Naverhilsen
Christian fra Sønderborg



Hygum Hjemstavnsgård vil gerne ønske alle en glædelig jul og et godt Nytår.

Vi havde en fantastisk god weekend den 23.- 24. november, med rigtig mange glade gæster og hobbyfolk i stalden, der fik sig nogle gode snakke og handler.

2019 har været et fantastisk år på gården med over 3400 gæster, der har nydt at komme tilbage i tiden og for en stund at have tid til ren afslapning og aha oplevelser.

Tak til jer alle og især til jer, der deltog i vores arrangementer i år. Vi glæder os til at se jer i 2020, hvor vi starter den 24. maj med Historisk Dyrskue.



Redaktøren og hans ansatte ønsker glædelig jul



Fødselsdage:

D. 3-12-20198 Edwind C. Belknap (Los Angeles)
80 år
616 Norumbega Drive
Monrovia, CA 91016
USA

D. 4-12-2019 Erling Lindegren (København)
85 år
NV
Elbagade 35, 2. tv.
2300 København
Danmark

D. 8-12-2019 Finn C. Pedersen (Næstved)
75 år
Morbærvænget 13
Fensmark
4684 Holmegård
Danmark

D. 12-12-2019 Inge Henriksen (Frederikssund)
65 år
Højstedgårdsvej 4
Slaglunde
3660 Stenløse
Danmark

D. 24-12-2019 Flemming Rønne (Næstved)
80 år
Ramsherred 6, 2. th.
4700 Næstved
Danmark

D. 31-12-2019 Flemming Holm Larsen (Nysted)
65 år
NV
Strandvejen 89
4880 Nysted
Danmark

Jubilæer:

D. 3-12-2019 Naverne CUK
120 år
c/o Formand Kaj V. Jepsen
Münstervej 36
Strib
5500 Middelfart
Danmark

D. 3-12-2019 Michael Mortensen (Calgary)
10 år
802 – 23 Avenue NW,
Calgary, AB, T2M 1T2
Canada

D. 4-12-2019 Lotte Hansen (Slagelse)
10 år
NV
Akacievej 24
4200 Slagelse
Danmark

D. 4-12-2019 Paula Mortensen (Næstved)
10 år
Dalumvej 30
4700 Næstved
Danmark

Tak Tak Tak Tak Tak

Tak, for alle telegrammer og hilsner på min 50 års fødselsdag.

Med Kno i Bordet
Christian Riedel,
Sønderborg

Jeg takker hermed hovedbestyrelsen og Frederikssund og Vejle naverne for opmærksomheden i anledning af min 75 års fødselsdag. Tænk at jeg er blevet så gammel.

Med Kno i bordet
Anita Bondy
Frederikssund

Formandens Spalte

Som nævnt i det sidste nr. af DFS, deltog jeg i CCEG-kongressen i Dümmer, hvor det blev besluttet, at CUK afholder CCEG-kongressen i 2021, hvilket der så i løbet af 2020 samt i 2021 vil blive klarlagt og tilrettelagt, hvor og hvornår i 2021 kongressen afholdes. Der vil løbende blive informeret om dette i DFS.

Hen over sommeren har CUK-Sønderborg drøftet den forestående begivenhed i Dybbøl, der vil markere 100 års-dagen for genforeningen. Der har været afholdt et par møder med CCEG-foreningsmedlemmer fra Flensborg

angående et fælles samarbejde i Dybbøl den 11. juli 2020, hvilket der var stor interesse for blandt de Fremmedskrevne. De vil arbejde videre med at tilrettelægge, hvilke håndværk de vil bidrage med, og der vil blive afholdt nyt møde i Sønderborg med de Fremmedskrevne. Markeringen af Genforeningen blev nævnt i Dümmer, og blandt dem, der var tilstede, både dem der var på Valsen, samt de CCEG-foreningsmedlemmer, der deltog, blev informationen modtaget med stor interesse. Disse møder, samt et par møder med Projektudvalget i Sønderborg har resulteret i, at en ansøgning til Projektfonden i Sønderborg, har udløst et beløb på 25.000 kr. til de udgifter, der måtte komme i forbindelse med, at CCEG-medlemmerne sammen med CUK, har fået



Rart at se, at der bliver sørget godt for vore udsendte. (redaktøren)

tildelt en plads på aktivitetspladsen på mellem 50 og 100 m². Så CUK-foreningerne kan godt sætte kryds i kalenderen den 11. juli 2020, så vi kan være talstærkt til stede denne dag. Der vil være parkeringsplads til rådighed ved Hulen i Sønderborg, også for campingvogne, idet det grønne areal bag ved hulen må benyttes. Der vil løbende blive informeret i DFS.

I forbindelse med, at der pt. ikke har været tilkendegivelse fra nogen medlemmer ang. videreførelse af hjemmesiden, skal fremtidige henvendelser ang. ind- og udmeldelser af medlemmer, adresseændringer, medlemmer på sidste rejse, samt oplysninger-informationer, der skal på hjemmesiden, - som nævnt i DFS september - fremsendes til:

Hovedkasserer Jan Erik Johansen på mailadresse: cuk-hovedkasserer@outlook.com

Med kno

Kaj Jepsen

Formand HB.

Navere på tur til Færøerne

Huleindvielse i Torshavn

Det var med stor spænding vi drog af sted mod Færøerne. Vi var fire navere fra Aalborg og en naverven fra Aarhus. Der var to, der sejlede derop, Jann og Grethe. Vi andre tre, Rune, Ivar og mig, Preben, tog med natbus til CPH lufthavn i Kastrup. Laaang tur. Flyet afgik planmæssigt, og det var dejligt. God flyvetur uden uvejr, skyet og kun et kig på landskab en gang imellem. Så spændingen steg, da vi endelig skulle ned gennem skyerne og se øerne for første gang.

Der er utroligt flot deroppe. Grønt og meget forskelligt i højde. Virkeligt imponerende. Vel ude af flyet tog vi bus til Thorshavn og gik resten af vejen til "Rabarberhuset", som er Jørgens hus. Jørgen er den lokale naver og var også vores vært, mens vi var der. Huset rummer adskillige værelser, og der kom til at bo mange navere mens vi var der.

Jørgen er en travl mand, og havde vist regnet med at se os noget senere, så vi tog med ham i bilen rundt til hans gøremål, og byggepladser. Det var fint at se, hvad han og hans mænd/kvinder går og laver. Det blev en lidt stille aften, efter en lang rejse, uden megen søvn. Hver morgen lavede Jørgen morgenmad på "hans" etage. Der var en super udsigt derfra, ud over Thorshavn og selve havnen. Hyggeligt at sidde bænket, og Jørgen fortalte hvad vi kunne opleve. Vi lejede en bil af ham, og fik kørt flere fine ture. Vi kunne lige være fem i bilen. Rune fik førersædet til eje, og vi andre indrettede os efter pladsforholdene.

Vi fik besøgt mange fine steder. Vi havde forberedt os hjemmefra, men det blev flere gange Jørgens forslag, vi fulgte. De fleste turister var væk, så der var desværre lukket mange små serveringssteder, men vi

klarede den alligevel. Én af de sidste dage skulle vi "arbejde". Vi skulle levere nogle el-rør og dåser til en elementfabrik. Det blev også en stor oplevelse, for det var ad virkeligt små snoede bjergveje. Men vi kom da frem, mens vi talte om, at der vel måtte ligge en havn ved den fabrik, for her var det ikke særligt nemt at få en lastbil op. Med alle de elementer, de støbte, og der



skal jo også råvarer til. Til vor store overraskelse sluttede vejen ved en meget lille bygd. Meget lille. Ingen havn, kun klipper og store bølger. Så lastbilerne skulle altså også den besværlige vej, vi havde kørt!! Men det var en fantastisk flot tur at køre, fine udsigter næsten hele tiden. Vi fik, som i de forrige dage, også kørt i tunneler gennem bjergene. Det er altid

spændende at se hvad der er på den anden side, når man kommer ud. anledningen til, at vi var på Færøerne, var jo huleindvielse, og fejring af Naverforeningens 45 år. Og det blev også til faneindvielse for Naverne Torshavns nye fane.! Fanemarch blev det også til, ned til Rådhuset. Der blev fanerne pakket i bil, og vi gik videre på guidet rundtur i Thorshavns gamle bydel. Det var inden, vi igen skulle i hulen og hygge os. Det lykkedes at lave 40 siddepladser til spisning og samvær. Rigtigt fint arrangement. Levende musik blev det også til. Super hyggeligt, med megen snak over bordene.

Næste dag var vi på fælles udflugt i bus, og Jørgen havde fundet et par steder, der kunne interessere os. Han er meget spontan, så hvis det ene ikke duede, fandt han bare på noget andet at køre til. F.eks. kørte vi FORBI et bryggeri !!! Det var lukket ☺. Jørgen var rigtig god til at fortælle os gamle historier og sagn fra Færøerne. EN SUPER OPLEVELESE AT VÆRE PÅ FÆRØERNE.

TAK til Jørgen for et godt arrangement.

Med kno,
Preben Adriansen

MOSELKOMITEEN MEDDELER

Da der "kurserer" en masse "rygter", meddeler "Moselkomiteen", at Bussen i år kørte for sidste gang, og at Moselkomiteen også vil gå ned i "gear".

Margit Servazi lukker "Restauranten" for "FREMMEDE" gæster og tager kun imod HUS-gæster og selvfølgelig Naverne, når de kommer fra 2020.

Så fra næste år bliver det som fra starten af Moseltreffen, at alle kører selv med bil, tog, skib, cykel eller andet.

Datoen bliver den samme: sidste weekend i august; næste gang den 29-30. august 2020. Hver indkvarterer sig selv hos Margit, og alt efter hvem og hvor mange der kommer, kan vi aftale ture o.s.v.

Vi takker alle, der har deltaget i de mange år, Moseltreffet har fundet sted, og selvfølgelig er vi der igen til næste år. Iskal bare anmelde jer til Margit.

Adressen er Margit Servazi
Weinhaus Servazi-Zenzen
Rømerstrasse 4
De 56820 Mesenich

Tlf. 0049 2673 4560

Fax 0049 2673 04607

Vi vil skrive i Den Farende Svend i god tid. Og nu Ønsker vi jer alle en rigtig God Jul og et Godt Nytår.

Med Kno i Bordet, Moselkomiteen Torben H. Christensen, Flemming Laugesen, Ole Bøvig, Geert Stage.
CCEG delegeretmøde i Europa Huset i Dümmer:

1. november drog jeg på tur til CCEG delegeretmøde i Europa Huset i Dummer, ca. 15 km vest for Schwerin i Tyskland.

Nu er jeg på ingen måde delegeret udvalgt til det officielle møde, men det lugtede lidt af farende svende og godt selskab. Så 6 bajere i tasken og et par ekstra strømper samt lidt Arnbitter. En solid jakke, høj hat samt anstændig, respektabel påklædning til begivenheden – og så ellers til toget, hvor jeg mødtes med CUK landsformand Kaj.

I Flensburg mødtes vi med Christian Riedel og Malte Hoppe. Vi fortsatte til Hamborg, hvor Gert Stage sluttede sig til.

En fin samtale-tur med mange anekdoter gjorde tiden kort.

Vi brugte ganske få sekunder på at arrangere logi, men en fin andægtigt stund på at skåle os klar og sætte tøjet inden ankomsten til delegeretmøde-huset.

Det tis-regnede. Men vi blev indskrevet, fik en art gulaschsuppe, og så tog vi hul på vore øl billetter. De sælges kun i runde, tal lærte jeg.

Nå ja, engang skal jo være den første til forlods at købe 50 fadøl.

Den ankomne gruppe voksede over aftenen til godt 60 mand.

Sproget var blandet grundet nationalitet. Tysk var mere eller mindre hovedsprog. Så Fransk - de var flere end os – dansk, og hvis ikke, så engelsk.

Den generelle påklædning var Kluften. Variationen lå i farven, detaljerne og hattene.

Kendemærkerne, sorte slips, røde slips, blå slips, uden slips, men emblem i øverste knap, store knapper i rigt mål jævn fordelt, CUK emblem orden, samt en god del med det grønne CCEG et sted på vest eller jakke. Les Compagnions fra Frankrig var iklædt, hvad jeg vil kalde civilt. Alle byder hinanden hånd og personlig hilsen.

Som en dreng opvokset i et til tider politisk aktivt miljø, træffer det lidt de første 30 gange at se et nyt menneske dybt i øjnene og hilse hinanden som Kammerat. Men det kommer med øvelsen.

Midt sidst på aftenen - dvs da 60 mand havde tømt 300 liter øl i maven - takkede flertallet af det danske kontingent af og tog til Sovestrup.



Forenings meddelelser

Så kom lørdag. Og dermed Delegeret-møde. Dvs Kaj, Gert og Christian sad ved bordet i ca. 8 timer - dog med en frokostpause - men helt og aldeles uden øl.

Malte og jeg selv derimod deltog i noget helt andet. Bevares, vi gik andægtigt ind i mødesalen nu og da for at høre lidt.

Men primært tog vi begge del i svendenes uforbeholdne og meget ligefremme sammenkomst. Og det var ganske gemytlig. Det foregik mestendels stående, syngende, og skålene kom ofte.

Jeg selv fik "af iset" mine franske kundskaber, som jeg reelt ikke har brugt i dette årtusinde. (faktuelt siden 1982/84). Men de blev ikke fornærmet.

Vore internationale rejsekammerater udviste åbenhed og varme.

Der var mange spørgsmål ang CUK. Og de var glade at vi deltog.

Heraldik. Lidt spøjst formuleret, men de fleste hæftede sig ved, at CUK deltagerne havde forskellige farver bånd til at bære emblemet.

Frokost og aftensmad samt fælles foto foregik ukompliceret og nemt. Alle deltog aktivt i at klemme sig sammen samt slæbe borde og bænke udenfor til at stå på. Oprydningen derefter skete nærmest som ved trylleri.

Aftensmaden bød på grillkylling, "hakse", samt pølser med brød og mere øl.

Sådan ca. klokken halv sent lørdag aften trak jeg og enkelte andre os diskret tilbage.

Jeg selv var glad og sprog-træt.

Søndag morgen sov vi helt til kl 7.45, fik morgenmad og tog på sightseeing i Schwerin.

På returen blev Gert sat af i Hamborg, Malte havde fået et lift der, hvor han skulle hen, så Christian kørte Kaj og mig til toget i Flensburg, og vi tog afsked med ham. På den sidste del af rejsen, dvs i toget fortalte Kaj mig en del om historien bag de forskellige tyske grene af farende svende. Tak for det.

Denne rejse gør jeg gerne igen. Det var gode folk, jeg mødte ved dette møde.

Indholdet af delegeretmødet bliver efter aftale refereret af Gert Stage, men kommer, så vidt jeg forstod, først i CCEG skriftet Bulletin.

Med Kno og glæde

Per

Calgary:

Den 29. november 2019 kan

Teddy Juliussen, Calgary fejre sin 75 års fødselsdag.

Et stort tillykke fra foreningen i Calgary

